

Stoikerens Stue

ArtWalk

11 Februar – 1 Marts 2021

Det kan føles som en mavepuster at læse corona-nyhederne. Antallet af smittede stiger. I nyhederne læser vi at frygten er at 2021 vil minde meget om 2020. Bang! Endnu en mavepuster. Al luft – og håb – banket ud med ét hårdt slag. Men. I sådan en tid findes der faktisk en overset kilde til lys og håb, som fylder meget lidt i den store corona-dækning. Det er ... kunst og filosofi.

Stoicismen er populær for tiden og den antikke filosofi er da også perfekt til en tid med kriser, oprud, hjemmeskole og pandemier. Måske fordi stoicismen blev født i en tid præget af katastrofer. Stoikerne blev forfulgt og latterliggjort. Men katastrofen er, mente stoikerne, dydens mulighed. Ud af modgang opstår vækst og styrke. *Ændr det, du kan – og accepter det, du ikke kan.* Mestrer du den evne, bliver du "uovervindelig", siger de.

Vi har indrettet en stue til Vores Stoiker som er indrettet med kunst der er funktionel. Hvordan får stoikeren det bedste ud af tidens tilstand? Ved at omgive sig med kunst der kan hjælpe os til at anskue verden selvfølgelig!

Stolen Delta Chair 02 af den danske kunstner Karl Monies, er dækket af et fluoriserende lag, der lyser i mørke – Oplyst i mørke. På væggen hænger samme kunstners vægtæpper som han kalder 'Comforts'. Disse er sammensyninger af emblemer, benyttet til at hierarkisk skildre bedrifter inden for religion, sport, militær eller andre sammenhænge hvor mennesket udmærkes. Karl Monies har syet disse sammen for at lege med vores trang til at 'udmærke os' og emblemerne i hans version kalder på en ny måde at skabe egne regler og værdisystemer.

Skoven af Mountain Vaser af FOS, leger med vores opfattelse af skala. Formen afbilleder bjergets overflade og nedskalerer bjerget for, at det kan passe til hænder og blomster.

Ifølge stoikerne, er du selv herre over hvordan du opfatter verden. Du kan selv bestemme over dine tanker, meninger, impulser og aversioner, ja, følelser endda.

Da stoikeren Epiktet brækkede benet, vred han sig ikke af smerte, men trak på skuldrene. For vi vælger selv, hvor ondt ting gør, mente han. Vi glemmer det bare alt for ofte, fordi vi tror, at lykken kommer udefra de ting, vi ikke selv er herre over. Men hvorfor – spørger stoikerne – har du frasagt dig kontrollen over dit livs indre landskab?

Karl Monies Delta State 02
Karl Monies Comforts No 3
Karl Monies Comfots no 13

Soft Baroque New Surface strategies bench
Soft Baroque New Surface strategies chair
Soft Baroque Steel bench

BahrainiDanish Lamp 01b

Jerzy Seymour Proto stool

Sabine Marcelis AURA Lights
Sabine Marcelis Soap Planter

FOS Mountain Vase
FOS Mountain Vase mini
FOS Mountain Pitcher
FOS diamond table
FOS mask lamp

Etage Projects – info@etageprojects.com